

December 2020

Beste KBO leden,

Mag dit een kerstboodschap zijn die ons bindt, door de corona dit jaar zijn we allemaal van ons stuk gebracht. Onzekerheden vliegen ons om de oren en we zitten in een ongrijpbare situatie. Geen hand in hand, geen kus op de wang, beperkte of geen ontmoetingen met familie, teveel om op te noemen wat niet mag of kan. Een gevoel van gevangen te zitten bang om besmet te raken. We zouden het kunnen vergelijken met ruim twee duizend jaar geleden. Maria en Jozef zochten ook een onderkomen en toenadering. Het Christuskind Jezus moest geboren worden, overal werd hen de deur gewezen, nergens waren ze welkom en nergens kregen ze onderdak. Wat resulteerde was dat ze uiteindelijk terecht kwamen in een boerenschuur, waar Maria kon bevallen tussen de schapen met hun herders. Deze geboorte was zo bijzonder dat er een ster aan de hemel verscheen, het bracht vreugde en menigeen raakte geïnspireerd om het verder te vertellen. De geboorte van het Christuskind werd een kerkelijk feest: Kerstmis. De gehele wereld raakte in de ban, zelfs de drie Wijzen uit het Oosten voelden zich betrokken. Zouden we hier een vergelijking met nu kunnen zien en het ons op een positieve gedachte brengen om toch een warme kerstsfeer te creëren met mensen om ons heen, op een verantwoorde manier. Dit alles met lichtjes in huis met lekkers op tafel. Hoe de feestdagen er dit jaar ook uit zullen zien, geniet van elk bijzonder moment met innerlijke vreugde, want ons leven heeft te maken met verbondenheid en betekenis voor een ander. Als we dit doel voor ogen houden zal ook dit kerstfeest weer een bijzondere betekenis krijgen, waar we ondanks de onzekere situatie het positieve kunnen zien. Want achter de wolken schijnt toch altijd de zon. Daarom wens ik u allen namens ons bestuur een warm, gelukkig sfeervol kerstfeest, blijf vooral gezond en optimistisch om met veel inspiratie weer te beginnen aan wat voor ons ligt: een nieuw jaar, 2021.

Henk Boerekamp

